

Cảm đế: ĐẤT-HỘI “40”

* * * * *

**Người Nam Cơ-Đốc khắp Hoa-Kỳ,
Phó-hội năm nay khác mọi khi...
“TỨ THẬP CHU-NIÊN” vui Kỷ-Niệm...
Ân-Hồng, Chứng-Cứu...khắc tâm ghi.
“TRƯỢNG-PHU CƠ-ĐỐC TRONG ÂN-SỦNG”
“THÀNH-TÍN CHÚA” ban...chẳng cách ly.
Nguyện mãi suy tôn, ca ngợi Chúa,
Hòa-đồng, bình vịnh, khúc Thiên-Thi.**

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm-tác



ĐOÀN NAM-GIỚI GIÁO-HẠT “TỰ TRUYỆN”

Bảy mươi năm dòng đời bươn trãi
 Lắng tâm tư nghĩ lại cuộc đời
 Quê-hương, thế-sự đổi dời
 Kỳ khu tuế nguyệt được lời tay không !
“Bốn Hai Năm” trời Đông xa cách,
 Ơn Chúa ban ân trạch mọi bề,
 Con Chúa từ hướng tụ về,

“GIÁO-KHU Thành Lập”, châm bồ Thuộc-Linh.

Nắm tay nhau linh-trình tiến bước,

“HỘI THÁNH TA” lập được trên Trăm,

Bồi linh, Đại Hội hàng năm,

Đề xuất Linh-Hướng cùng châm học Lời

Lời hằng sống nên người công-chính,

Ban sức thiêng kiên định linh-trình,

Nhờ Chúa hướng dẫn đời mình,

Vâng theo ý Chúa chánh minh trọn đời.

Nam như **Nữ**, Chúa Trời soi dẫn,

Các bà nào an phận “**Nữ Nhì**”,

“GIÁO-KHU ĐẠI HỘI”, Thứ Nhì, (1976)

Phật Cờ Thập Tự, nay thì “đứng lên”!?

“ĐOÀN PHỤ-NỮ” lấy tên Thành-Lập,

Thân “**Nam-Nhì**” chẳng lẽ nhập cùng !

Sao cho đáng mặt “anh hùng”,

Một Năm suy tính, bèn chung ý này:

“Lady First”, đẹp thay tùy tục,

Nam-Giới nay đến lúc lập nền,

Đinh-Dậu: “TƯ THẬP CHU-NIÊN”,

Ngược dòng Sử-Liệu, truy nguyên ngọn ngành.

Đầu tóc chắng còng xanh, tuổi hạc

Giáo-Khu mời: “**GIÁO-HẠT ỦY-VIÊN**”,

Cụ Mục-Sư SỸ tiến lên,

Nhận lãnh trách nhiệm Ủy-Viên bước đầu. (1977)

Mục-Sư CHÁNH năm sau nhậm chức, (1978)

Bản **Nội-Quy** chính thức ban hành,

Hai Năm nhiệm khóa qua nhanh,

Mục-sư giọng cả nức danh **VĂN-ĐÀI**. (1979)

Kiêm Quản-nhiệm trong ngoài Hội-Thánh,

Nên mong người nhẹ gánh đảm đương,

Hội-đồng bầu Ông **TRẦN-PHƯƠNG**,

Hân hoan tiếp năm “kỷ cương” của Đoàn. (1980)

Ông vẫn mong thành toàn ý nguyện,

Hội-thánh riêng tính chuyện lập thành,

Từ giã Nam-Giới Tin-Lành,

Làm Mục-sư giảng lưu-hành phước thay. (1981)

Hội-đồng kế bầu ngay người trẻ,

ĐẶNG-BÁU “Thầy”, mạnh khỏe “diễn trai”, (TD)

Chúa ban cũng lấm năng tài,

Năm Đoàn Nam-Giới trọn **Hai Năm** liền, (1981-83)

Ban Nam-Giới lập thêm gấp bội,

“Hai Mươi Ban”, Chi-hội lập thành

Cùng tôi tố Chúa, ban ngành

Chung sức rao báo Tin-Lành Cứu-ân.

Người sống phải hai phần **Linh, Thể**,

Chúa thương Đoàn vì thế ban sai

“**Truyền-Đạo Bác-Sĩ**” hiền, tài

Từ nay chữa bệnh, trong ngoài thích nghi.

Bác-Sĩ LẠC nề chi mệt mỏi

Chia thời gian thăm hỏi các Ban,

Khích lệ, chia sẻ, họp bàn,

Đoàn dần tăng trưởng, thành toàn Bốn Năm. (83-86)

Đoàn-Trưởng nay bỏ thăm vị khác,
Ông SỸ-BÙI gánh vác Hai năm, (1986-88)
Ông NGUYỄN-BÉ làm việc chăm,
 Giữ chức Đoàn-Trưởng Bốn Năm, hai kỳ. (1989-93)
 Đoàn Tu-chính Nội-Quy lần nữa
 Nhiệm-kỳ nay chỉnh sửa “**Ba Năm**”,
 Đại-Hội năm đó bỏ thăm,
 Lựa đi lựa lại trúng nhầm **HIỀN-ÔNG**.
 Cảm tạ Chúa đồng công thêm sức,
 Đoàn lập thêm, “**Khu-Vực Ủy-Viên**”,
 Hội-Thánh xa, được ưu-tiên,
 Mỗi tháng có **Mục-Sư HIỀN** viếng thăm.
 Thẩm thoát đã Chín Năm chức vụ, (1993-02)
 “**Sáu Mươi Ban**” phụng sự Nhà Cha,
 Nội-Quy, Khẩu-Hiệu, Đoàn-Ca,
 Chu toàn trọng trách “tối đa” nhiệm kỳ.
 Nữ Đoàn-Trưởng đôi khi “Bầu Lại”,
 Nam Giới mình cũng “Tái Bầu” luôn !
 Bác sĩ giúp trẻ “tròn, vuông”. (Bs ND)
Mục-sư LẠC lại vấn-vương cùng Đoàn. (2002-05)
 Viếng thăm Ban, họp bàn, dự án
 Cổ-động dâng tài khoản gửi qua,
Hội-thánh Cam-bốt cần Nhà
 Cho con cái Chúa vào ra học **Lời**.
 Cảm tạ Đức Chúa Trời thương-tuởng,
 Cuối nhiệm kỳ bị vướng đau lưng,
 “Lực bất tòng tâm” phải dừng,
 Bàn giao chức vụ xong ngừng nghỉ ngơi.
 Hội đồng bỏ phiếu mời vị khác,
Mục-sư THANH, to tac lại hay...
 Nhiều lần, ý-kiến, giơ tay...
 Nên chi dồn phiếu, chọn ngay đúng người.
 Mục-sư Thanh tươi cười nhận lãnh,
 Bèn đề ra kế hoạch tương lai,
 Thoi đưa thoảng Sáu Năm dài, (2005-11)
 Chúa ban kế hoạch trong ngoài hanh thông.
 Nội quy mới Hội-đồng bầu cử,
 “**Bốn Năm**” thay chức vụ một lần,

Cùng chức vụ, một cá nhân,
 Tối đa đắc cử **Ba lần** mà thôi.
 Hội-đồng này bồi hồi nghe ngóng,
 Chọn ứng viên quan trọng lăm thay,
 Mấy vòng chọn, đã được ngay,
Mục-sư CHÍNH-NGUYỄN từ nay nhận Đoàn. (2012)
 Ban Chấp-Hành họp bàn phương cách,
 Khích lệ Ban vững mạnh thêm lên,
Đốc Chí Trưởng-Phu tiến thêm,
 Chung tay, góp sức, giữ bền Nhà Cha.
 Những đề án thảo ra phổ biến,
 Giúp **Tu-Sinh** phương tiện học hành,
 Giúp **Thánh-đường** tao dựng nhanh,
Vùng sâu xa nữa, họp hành lo toan.
 Đầu Nhiệm-khoa hân hoan Kỷ-Niệm,
“BẮM LĂM NĂM”, **Tiền-Nhiệm**, mất cùn,
 Bao công-sức, dạ sắt son,
 Giúp Đoàn Nam-Giới rày còn bước đi.
“BỐN MUOI NĂM” thịnh suy có Chúa,
 Nam Giới cùng góp của góp công,
 Hồi thủ-thách, lúc hanh-thông,
 Cúc cung với Chúa, ngửa trông ý Trời.
 Đang sống giữa dòng đời tăm tối,
 Còn biết bao người tội hư vong,
 Anh, tôi mình hãy chung lòng,
 Dắt đưa người tội vào trong Nhà Ngài.
 Đợi ngày Chúa Hồi-Lai danh xướng
“Được lăm con đến hưởng Ân-Hồng”,
 Linh Ân, Linh Vụ, Linh Công,
 Bởi ơn Thần Hữu nay đồng hưởng chung.
“THÀNH-TÍN CHÚA” không cùng.
 Amen

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
 Cảm-tác – Mùa Đại Hội 40

Cảm đế: **ĐẠI-HỘI “40”**

Người Nam Cơ-Đốc khắc Hoa-Kỳ,
Phó-hội năm nay khác mọi khi...
“TỨ THẬP CHU-NIÊN” vui Kỷ-Niệm...
Ân-Hồng, Chứng-Cứu...khắc tâm ghi.
“TRƯỢNG-PHU CƠ-ĐỐC TRONG ÂN-SỦNG”
“THÀNH-TÍN CHÚA” ban...chẳng cách ly.
Nguyễn mãi suy tôn, ca ngợi Chúa,
Hòa-đồng, bình vịnh, khúc Thiên-Thi.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm-tác

ĐOÀN NAM-GIỚI GIÁO-HẠT “TỰ TRUYỆN”

Bảy mươi năm dòng đời bươn trải
Lắng tâm tư nghĩ lại cuộc đời
Quê-hương, thế-sự đổi dời
Kỳ khu tuế nguyệt được lời tay không !
“Bốn Hai Năm” trời Đông xa cách,
Ôn Chúa ban ân trạch mọi bề,
Con Chúa từ hướng tụ về,
“GIÁO-KHU Thành Lập”, châm bồ Thuộc-Linh.
Năm tay nhau linh trình tiến bước,
“HỘI THÁNH TA” lập được trên Trăm,
Bồi linh, Đại Hội hàng năm,
Đề xuất Linh-Hướng cùng châm học Lời
Lời hằng sống nên người công-chính,
Ban sức thiêng kiên định linh trình,
Nhờ Chúa hướng dẫn đời mình,
Vâng theo ý Chúa chánh minh trọn đời.
Nam như Nữ, Chúa Trời soi dẫn,
Các bà nào an phận “Nữ Nhì”,
“GIÁO-KHU ĐẠI HỘI”, Thủ Nhì, (1976)
Phật Cờ Thập Tự, nay thì “đứng lên”!?
“ĐOÀN PHỤ-NỮ” lấy tên Thành-Lập,

Thân “Nam-Nhì” chẳng lẽ nhập cùng !
Sao cho đáng mặt “anh hùng”,
Một Năm suy tính, bèn chung ý này:
“Lady First”, đẹp thay tùy tục,
Nam-Giới nay đến lúc lập nền,
Đinh-Dậu: “TỨ THẬP CHU-NIÊN”,
Ngược dòng Sử-Liệu, truy nguyên ngọn ngành.

Đầu tóc chắng còng xanh, tuổi hạc
Giáo-Khu mời: “GIÁO-HẠT ỦY-VIÊN”,
Cụ Mục-Sư SỸ tiến lên,
Nhận lãnh trách nhiệm Ủy-Viên bước đầu. (1977)
Mục-Sư CHÁNH năm sau nhậm chức, (1978)
Bản Nội-Quy chính thức ban hành,
Hai Năm nhiệm khóa qua nhanh,
Mục-sư giọng cả nức danh VĂN-ĐÀI. (1979)
Kiêm Quản-nhiệm trong ngoài Hội-Thánh,
Nên mong người nhẹ gánh đảm đương,
Hội-đồng bầu Ông TRẦN-PHƯƠNG,
Hân hoan tiếp nắm “kỷ cương” của Đoàn. (1980)
Ông vẫn mong thành toàn ý nguyện,
Hội-thánh riêng tính chuyện lập thành,
Từ giã Nam-Giới Tin-Lành,
Làm Mục-sư giảng lưu-hành phước thay. (1981)
Hội-đồng kế bầu ngay người trẻ,
ĐẶNG-BÁU “Thầy”, mạnh khỏe “diển trai”, (TD)
Chúa ban cũng lấm năng tài,
Năm Đoàn Nam-Giới trọn Hai Năm liền, (1981-83)
Ban Nam-Giới lập thêm gấp bội,
“Hai Mươi Ban”, Chi-hội lập thành
Cùng tôi tớ Chúa, ban ngành
Chung sức rao báo Tin-Lành Cứu-ân.
Người sống phải hai phần Linh, Thể,
Chúa thương Đoàn vì thế ban saí
“Truyền-Đạo Bác-Sĩ” hiền, tài
Từ nay chữa bệnh, trong ngoài thích nghi.
Bác-Sĩ LẠC nề chi mệt mỏi
Chia thời gian thăm hỏi các Ban,
Khích lệ, chia sẻ, họp bàn,
Đoàn dần tăng trưởng, thành toàn Bốn Năm. (83-86)

Đoàn-Trưởng nay bỏ thăm vị khác,
Ông SỸ-BÙI gánh vác Hai năm, (1986-88)
Ông NGUYỄN-BÉ làm việc chăm,
 Giữ chức Đoàn-Trưởng Bốn Năm, hai kỳ. (1989-93)
 Đoàn Tu-chính Nội-Quy lần nữa
 Nhiệm-kỳ nay chỉnh sửa “**Ba Năm**”,
 Đại-Hội năm đó bỏ thăm,
 Lựa đi lựa lại trúng nhầm **HIỀN-ÔNG**.
 Cảm tạ Chúa đồng công thêm sức,
 Đoàn lập thêm, “**Khu-Vực Ủy-Viên**”,
 Hội-Thánh xa, được ưu-tiên,
 Mỗi tháng có **Mục-Sư HIỀN** viếng thăm.
 Thẩm thoát đã Chín Năm chức vụ, (1993-02)
 “**Sáu Mươi Ban**” phụng sự Nhà Cha,
 Nội-Quy, Khẩu-Hiệu, Đoàn-Ca,
 Chu toàn trọng trách “tối đa” nhiệm kỳ.
 Nữ Đoàn-Trưởng đôi khi “Bầu Lại”,
 Nam Giới mình cũng “Tái Bầu” luôn !
 Bác sĩ giúp trẻ “tròn, vuông” (Bs ND)
Mục-sư LẠC lại vấn-vương cùng Đoàn. (2002-05)
 Viếng thăm Ban, họp bàn, dự án
 Cổ-động dâng tài khoản gởi qua,
Hội-thánh Cam-bốt cần Nhà
 Cho con cái Chúa vào ra học **Lời**.
 Cảm tạ Đức Chúa Trời thương-tưởng,
 Cuối nhiệm kỳ bị vướng đau lưng,
 “Lực bất tòng tâm” phải dừng,
 Bàn giao chức vụ xong ngừng nghỉ ngơi.
 Hội đồng bỏ phiếu mời vị khác,
Mục-sư THANH, to tác lại hay...
 Nhiều lần, ý-kiến, giơ tay...
 Nên chi dồn phiếu, chọn ngay đúng người.
 Mục-sư Thanh tươi cười nhận lãnh,
 Bèn đề ra kế hoạch tương lai,
 Thoi đưa thoảng Sáu Năm dài, (2005-11)
 Chúa ban kế hoạch trong ngoài hanh thông.
 Nội quy mới Hội-đồng bầu cử,
 “**Bốn Năm**” thay chức vụ một lần,

Cùng chức vụ, một cá nhân,
 Tối đa đắc cử **Ba lần** mà thôi.
 Hội-đồng này bồi hồi nghe ngóng,
 Chọn ứng viên quan trọng lắm thay,
 Mấy vòng chọn, đã được ngay,
Mục-sư CHÍNH-NGUYỄN từ nay nhận Đoàn. (2012)
 Ban Chấp-Hành họp bàn phương cách,
 Khích lệ Ban vững mạnh thêm lên,
Dốc Chí Trưởng-Phu tiến thêm,
 Chung tay, góp sức, giữ bền Nhà Cha.
 Những đề án thảo ra phổ biến,
 Giúp **Tu-Sinh** phương tiện học hành,
 Giúp **Thánh-đường** tao dựng nhanh,
 Vùng sâu xa nữa, họp hành lo toan.
 Đầu Nhiệm-khoa hân hoan Kỷ-Niệm,
“BẨM LĂM NĂM”, **Tiền-Nhiệm**, mất cùn,
 Bao công-sức, dạ sắt son,
 Giúp Đoàn Nam-Giới rày còn bước đi.
“BỐN MƯỜI NĂM” thịnh suy có Chúa,
 Nam Giới cùng góp của góp công,
 Hồi thủ-thách, lúc hanh-thông,
 Cúc cung với Chúa, ngửa trông ý Trời.
 Đang sống giữa dòng đời tăm tối,
 Còn biết bao người tội hư vong,
 Anh, tôi mình hãy chung lòng,
 Dắt đưa người tội vào trong Nhà Ngài.
 Đợi ngày Chúa Hồi-Lai danh xướng
“Được lăm con đến hưởng Ân-Hồng”,
 Linh Ân, Linh Vụ, Linh Công,
 Bởi ơn Thần Hữu nay đồng hưởng chung.
“THÀNH-TÍN CHÚA” không cùng.
Amen

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

Cảm-tác – Mùa Đại Hội 40